



HEILIGE NORBERTUSPAROCHIE - OOST GRONINGEN

## NIEUWSBRIEF

= woensdag 27 mei 2020 =



### **Vanaf 1 juni weer beperkt missen met gelovigen**

Vanaf 1 juni (Tweede Pinksterdag) mogen er weer eucharistievieringen met maximaal 30 personen plaatsvinden. Vanaf zondag 14 juni (Sacramentsdag) mag ook weer de communie worden uitgereikt. Vanaf 1 juli worden mogelijk vieringen tot 100 personen weer toegestaan. Dit staat in het protocol 'Kerkelijk Leven op anderhalve meter' dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie woensdag 20 mei heeft vastgesteld. In deze extra Nieuwsbrief kunt u lezen wat dit voor onze parochie betekent.

### **U wilt naar een viering in de kerk.**

#### **Wat wordt er van u verwacht?**

#### **RESERVEREN**

- U moet zich vooraf aanmelden voor alle vieringen, dus ook de doordeweekse vieringen op dinsdag, woensdag of donderdag. In de maand juni mogen er maximaal 30 personen in de kerk zitten.

De telefoonnummers waarop u zich kunt aanmelden:

#### **Sappemeer:**

Secretariaat: 0598-392492

Woensdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur

#### **Nieuwe Pekela**

Henriëtte Schrör: 0597-647188  
b.g.g. antwoordapparaat inspreken

#### **Oude Pekela**

Rita Arends: 06-46418221

#### **Veendam**

Ingrid Schröder: 06-24484956

#### **Winschoten**

Cilia Wieringa: 06-11602462

Als een viering "vol" is, kunt u meteen intekenen voor de volgende. Heeft u niet gereserveerd, kom dan niet naar de kerk! (Rooster op blz. 2)

#### **HYGIËNE**

- U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

#### **DIENST VAN HET WOORD**

- Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.

#### **COLLECTE**

- U kunt bijdragen aan de collecte via de collectebus op een tafel bij de uitgang.

#### **H. COMMUNIE UITREIKING**

- U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
- U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
- Kinderen die niet communiceren worden gezegend op 1,5 meter afstand.
- Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen 'corporale' meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

## Vieringenrooster

De vieringen in de kapel van St. Jozef en Huize St. Franciscus worden verplaatst naar de kerk. Hier is meer gelegenheid om de anderhalve meter afstand te houden. De viering op dinsdag in Sappemeer wordt in de maand juni tijdelijk verplaatst naar 19.00 uur.

**Bij deze vieringen zal er nog géén communie worden uitgereikt:**

Dinsdag 2 juni	Kerk Sappemeer	<b>19.00 uur</b>	pastoor Buter
Woensdag 3 juni	Kerk Veendam	19.00 uur	pastor Buit
Donderdag 4 juni	Winschoten	19.00 uur	pastor Buit
Zaterdag 6 juni	Nieuwe Pekela Veendam	19.00 uur 19.00 uur	pastoor Buter pastor Buit
Zondag 7 juni	Sappemeer Winschoten Oude Pekela	10.00 uur 9.30 uur 11.00 uur	pastoor Buter pastor Buit pastor Buit
Dinsdag 9 juni	Kerk Sappemeer	<b>19.00 uur</b>	pastoor Buter
Woensdag 10 juni	Kerk Veendam	19.00 uur	pastor Buit
Donderdag 11 juni	Winschoten	19.00 uur	pastoor Buter

**Vanaf dit weekend mag er weer communie worden uitgereikt:**

Zaterdag 13 juni	Nieuwe Pekela Veendam	19.00 uur 19.00 uur	pastor Buit pastoor Buter
Zondag 14 juni	Sappemeer Winschoten Oude Pekela	10.00 uur 9.30 uur 11.00 uur	pastor Buit pastoor Buter pastoor Buter

Uitgangspunt voor het vieringenrooster in juni, juli en augustus is dat elke geloofsgemeenschap in het weekend één viering heeft.

Het vakantierooster (slechts 2 vieringen per weekend) komt te vervallen.

Er is geen koorzang mogelijk en geen samenzang. Koffiedrinken komt te vervallen.

Er is geen kinderwoorddienst en geen crèche. Geen misdienaars.

Eventuele muzikale ondersteuning wordt door de dienstdoende pastor met betrokkenen overlegd.

Communie-uitreiking geschiedt met een pincet en er wordt gebruik gemaakt van een spatscherm.

Blijft u na de viering niet napraten op het kerkplein, maar ga meteen naar huis.

**Bent u verkouden, kom dan niet naar de kerk!!**

---

We zijn ons er van bewust dat dit niet de feestelijke manier van vieren is, zoals we gewend zijn. Zeker de komende weken in juni vragen we om begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Mede namens het parochiebestuur,

Het pastoresteam