



HEILIGE NORBERTUSPAROCHIE - OOST GRONINGEN

NIEUWSBRIEF

= vrijdag 26 juni 2020 =

Inhoud

- Zomermuziek
 - Aanmelden voor vieringen
 - Kerken open
 - Ter inspiratie
-

Zomermuziek

Al maanden reist Wim Dieleman uit Aduard door de hele provincie Groningen om orgels te bespelen. Aanvankelijk elke dag om in de coronatijd wat troost en bemoediging te bieden. Op youtube zijn alle video's hiervan te zien. Op dag 47 bespeelde hij het orgel in onze St. Vituskerk in Winschoten en vorige week ontvingen we hem in Veendam, op weg naar het 100^e orgel in onze provincie.



Hij speelt uit het hoofd en laat zich leiden door wat hem ter plekke invalt. Ik word altijd blij van enthousiaste muzikanten en mooie muziek in de kerk. De liturgie kan niet zonder.

Helaas kunnen onze koren niet zingen tijdens onze vieringen. Zolang de 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen levert dat veel moeilijkheden op. We zullen de ontwikkelingen en adviezen moeten afwachten.

Van koorleden hoor ik dat ze de onderlinge contacten missen, de vaste repetitieavond en de zang tijdens de vieringen. Ik voel zeer met hen mee en ook ik mis de koorzang. Gelukkig

bespelen in veel van onze kerken de organisten het orgel, hetgeen het leed enigszins verzacht.

Niet voor niets raadt de apostel Paulus de christenen van Kolosse aan: "Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest." En aan de Efeziërs schrijft hij: "Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. Zegt altijd voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus."



De laatste weken probeer ik met wat extra muziek de vieringen wat meer luister bij te zetten. Een lied kan ineens een ander licht werpen op een Bijbeltekst of er een extra dimensie aan geven. Zelfs niet-religieuze liederen kunnen in een andere setting ineens een andere lading krijgen. "The Passion", elk jaar op Witte Donderdag op televisie, is (was?) hier een goed voorbeeld van.

Nu staan wij katholieken niet bekend om onze fantastische samenzang. Dat doen ons protestante broeders en zusters heel anders. Desalniettemin proberen we door inspirerende muziek de lofzang gaande te houden. Wat hebben we een rijke bron waaruit we mogen putten. Ik hoop u daarmee (zo lang het nog moet) te kunnen blijven verrassen. Onze kerkeuren staan voor u open!!

pastoor Albert Buter

Aanmelden voor vieringen

U moet zich vooraf aanmelden voor alle vieringen, dus ook de doordeweekse vieringen op dinsdag, woensdag of donderdag. In de maand juni mogen er maximaal 30 personen in de kerk zitten. De telefoonnummers waarop u zich kunt aanmelden:

Sappemeer:

Secretariaat: 0598-392492

Woensdag en vrijdag 9.30 – 11.30 uur

Nieuwe Pekela

Henriëtte Schrör: 0597-647188

b.g.g. antwoordapparaat inspreken

Oude Pekela

Rita Arends: 06-46418221

Veendam

Ingrid Schröder: 06-24484956

ingrid.j.m.schroder@gmail.com

Winschoten

Cilia Wieringa: 06-11602462

Doorgeven van e-mailadressen voor deze Nieuwsbrief:

info@heiligenorbertusparochie.nl

Kerken open

Sappemeer

Zaterdag van 13.30 - 15.30 uur

Woensdag van 9.30 – 12.00 uur

Veendam

Zondag van 10.00 – 12.00 uur

Dinsdag en vrijdag van 10.00 - 11.30

Winschoten

Zondag van 10.00 – 14.00 uur

Maandag t/m vrijdag van 9.30 - 11.30



TER INSPIRATIE

Evangelie zondag 28 juni

(13^e zondag door het jaar)

Mt. 10, 37-42

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzaam mens ontvangen. En wie een van deze kleinen, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan."

Gebed

God,
liefhebbende Vader
en sterk makende Moeder,
op dit moment van exodus
vlak voor de sabbat van juli en augustus
willen wij u vragen
ons hart te keren naar genieten
en de zalige kant van leven.
Wij danken elkaar om 10 maanden
samen op weg te gaan.

Wij weten dat uw trouwe zegen
altijd op ons rust
en op allen die zoeken
naar waarheid en liefde
en naar recht en vrede
voor de hele wereld,
vanuit welke inspiratie ze ook leven en
liefhebben.

Schenk ons die zegen
en help ons die te ontvangen
en nooit meer kwijt te raken.
Amen.